

## Ättlingar i rakt nedstigande led från Jahn Persson till Leo och Isabella Alfiero



### Jahn Persson f. 1719

föddes 1719-03-03 i ett torp i Ahlslöfs by i Tönnersjö. Hans hustru hette Gunnil Jönsdotter f.1725-09-10. Ahlslöfs by var en samling torp, ca 6 stycken. Byn låg omkring 50-100 meter nordväst om nuvarande huvudbyggnaden på Ahlslöfs gård och nordöst om gamla landsvägen. Jahn och Gunnil fick 6 barn och den yngste hette Jöns Jahnsson(eller Johansson). Jahn dog i lungrot 81 år gammal år 1800.



1847

I= Ahlslöfs Säteri

B= Ahlslöfs by 2

E= Hillasgård

G= Lundsgård



**Göte vid Ahlslöfs by**



**Bengt Jönsson vid Ahlslöf 2**



**Hillasgård**

### **Jöns Jahnsson f. 1763**

f. 1763-09-01 i torpet Ahlslöf 2 under Ahlslöfs gård i Tönnersjö. Han gjorde en flicka med barn och fick en oäkta dotter Inger som föddes 1790. Han gifte sig 1792 med hennes mor, Boel Jakobsdotter f. 1762, en kvinna från Öringe i Veinge församling, endast någon kilometer från Ahlslöf. (Två av hennes yngre syskon dog i Rödsot 1773.) 1791 bodde Jöns fortfarande hos sina föräldrar på Ahlslöf 2.

Vid giftet 1792 står han som Nämndeman. Boel flyttade då till Jöns i Ahlslöf. Han och familjen bodde 1794-95 på Ahlslöf 2, 1796 på Hillesgård och flyttade sedan (före 1807) tillbaka till Ahlslöf 2 där han bodde till sin död 1846. De fick 4 barn. En son, Pål. Jöns dog av ålderdomskrämpor 83 år gammal år 1846.



**Arbetsstyrkan på Ahlslöfs gård omkring 1900**

**Pål Jönsson f. 1795**

f. 1795-02-12 på Hillesgård i Ahlslöf i Tönnersjö. Gården låg öster om vägkorset Halmstadvägen och vägen mot Lindorme mölla. Pål var 19 år och dräng på Ahlslöf säteri när han 1824-11-07 gifte sig med Kjerstin Persdotter f. 1802 från Lundsgård 1 där hennes föräldrar Per Persson och Pernilla Nilsson bodde (åtminstone 1802 -1830). De bodde i en gård som låg i den första större åkröken vid den första vägen som går in till höger när man färdas från Ahlslöf till Lindorme mölla. 1825 föddes Påls son Per i Ahlslöf och någon gång under 1825-1827 flyttade Pål och hans hustru till Öringe i Veinge som Påls mor kom ifrån.



**Öringe 3**

Där bodde de på en gård, Öringe 3 som ägdes av Christoffer Norlander på Stjärnarp. 1838 flyttade Pål och Kjerstin till ett av Stockholmstorp i Skedala (flyttbetyget utfärdat i Weinge 1838-10-30). Med sig hade de barnen Pehr, Margareta, Johanna och Agneta. Sonen Nils hade dött i Öringe 1837, 10 år gammal (av någon bröstsjukdom) innan de flyttade. Äldste sonen Pehr flyttade från sina föräldrar i Stockholmstorp tillbaka till Tönnersjö 1848.

På Stockholmstorp (senare Tofta 1:22) föddes Johannes om vilken Prästen Teorin skrev: Flera ha börjat söka herren, bland andra Johannes Pålsson, som förut varit varit en anförare av djävulens rote, men nu vill han samla för Jesu räkning. Ack det är glädjande att Herren även i dessa ödemarker uppväckt liv. Därefter föddes Petronella(Nilla) och Bengt- Petter, den yngste i syskonskaran.

Pål dog på Stockholmstorp 80 år gammal år 1875.



**Stockholmstorp**



**Aron Bengtssons Stockholmstorp Hagaberg 2009**

## Bengt-Petter Pålsson f. 1845

f. 1845-08-26 i Stockholmstorp som var ett av flera torp under Skedala säteri i Snöstorp. Som ung hjälpte Bengt-Petter till som dräng hos Peter Eriksson på Svingelstorpet, Brogård . Där var Petronella Eriksdotter piga (hos sin bror ) och 1874-12-19 gifter Bengt-Petter sig med henne. Hon var född 1847 och kom från Marbexhult i Enslöv där hennes föräldrar Erik Persson från Gastensbo och Petronella Bengtsdotter från Hemmingagården i Enslöv. Hennes föräldrar bodde kvar i Marbexhult till deras död.



I samband med giftet byggde Bengt-Petter om husen på torpet. Han byggde ett nytt mindre boningshus till sig och Petronella. Det bestod av kök med jordgolv, öppen spis och bakugn, en storstuga med öppen fyr och ett litet ouppvämt rum. Föräldrarna fick bo kvar i det gamla huset som låg ute vid landsvägen.

Man använde oxar till att köra med. Man köpte dem som små på Mahults marknad och där sålde man dem när de växt till sig. Bengt-Petter och Petronella fick sju barn Matilda, Aron, Emelie, Karl-Petter, Klara, Maria och Annie.

Hur det var att leva på Stockholmstorp i slutet av 1800-talet har sonen Aron beskrivit på ett fantastiskt fint sätt. Läs mer i ”En torpare-sons öden och äventyr” på vår hemsida [www.stallberget.se](http://www.stallberget.se). Aron skriver om sina föräldrar att hans mor Petronella var snäll och alltid arbetade och att hans far Bengt-Petter var sträng och ibland på dåligt humör och led av värk. Hade de gjort något hyss blev det ris i ändan. Riset fick de hämta själva. Hans far lärde barnen att arbeta och att vara noggranna med det de gjorde.

Torpet hade 15 tunnland mager jord. Ibland blev det torka och då vissnade en hel del ner. Ett år var det missväxt. Bengt-Petter fick låna 10 kr och fick åka ända till Bolmsö för att få tag i havre.

För att få bo och bruka torpet som tillhörde Skedala säteri fick familjen utföra 108 mansdagsverken årligen med början kl. 5 på morgonen, 4 höstdagsverken med början kl. 4 på morgonen och 14 kvinnodagsverken. Till detta kom 6-8 dagars s.k. hoparbete vid skörden och 6 dagars gödselkörning höst och vår. Varje torpare skulle också skära 3 lass torv till brännvinsbryggeriet och torparhustrurna klippa fåren två gånger om året. Förutom detta arbete åt Patron Lyttkens skulle man ju också sköta sina egna små åkerlappar och sköta sina djur: 3 kor, några ungdjur, ett par stutar, 3-4 får och några höns. När de sju barnen var små hade man hjälp av en dagsverksdräng och en liten pojke och en piga till hoparbeten på torpet.

Bengt-Petter var ”läsare” och gick till fots till kyrkan i Halmstad varje söndag och då fick Petronella själv ta hand om allt i torpet.

Bengt-Petter dog (troligen av lunginflammation) 51 år gammal år 1896. Man hade det så fattigt att hans hustru Petronella tvingades låna pengar till begravningen (troligtvis av sin storebror Peter Eriksson som hade det lite bättre ställt). Petronella blev då ensam med sex barn i ålder från 4-17 år. Detta gjorde att Aron som var äldste hemmavarande fick ta ett stort ansvar för familjen.

Bengt-Petter efterlämnade en skuld på 350 kr plus de 150 kr som begravningen kostade. 1899 fick Petronella ett litet arv från Enslöv och kunde betala skulden.

1899-1900 gjorde Aron militärtjänst och 1901 började han arbeta vid järnvägen. Äldsta systemen Tilda hade gift sig 1897 och flyttat till Skogsled och Emelie hade börjat som hjälpreda på mejeriet i Röinge hos Birger Jönsson.

1899 var Karl-Petter 16 år. Han hade slutat skolan och fick då bli den som skötte sysslorna på gården, med hjälp av Aron när han var hemma.. Småsyskonen Klara 13 , Maria 10 och Annie 7 år fick säkert också arbeta hemma när de inte var i skolan.



### Hos Aron 1920

Aron hade tänkt åka till Amerika för att tjäna pengar, men hans mor övertalade honom att stanna. I stället köpte Aron sin mors lösöre för 200 kr och hade en skuld till henna på 1000 kr. Aron fick låna pengar och köpte Brogård (1:21 + 1:24) 1903 av Salomon Johansson för ? kr och tog med sig sin mor och syskon dit. 1912 drabbades Petronella av en stroke och 1920 dog hon i sviterna av Spanska sjukan.



### Petronellas likfärd från Brogård 1920

## Karl-Petter Bengtsson f. 1883

f. 1883-08-11 i Stockholmstorp i Skedala, Snöstorp. Han var bara 12 år när hans far Bengt-Petter dog. Han fick hjälpa till mycket hemma. gick i skola...betyg???

När han var 17 år började Aron vid järnvägen och Karl-Petter fick sköta torpet. Aron hjälpte naturligtvis till så mycket han hann. Till dagsverken på Skedala säteri lejde man folk.

1903 flyttade han med familjen till Arons ställe på Brogård. Samma år började Karl-Petter arbeta som linjearbetare på Halmstad – Bolmens järnväg men bodde kvar hemma hos Aron o deras mor och systrar först på Stockholmstorp och sedan på Arons Brogård. Han betalade 10 kr i månaden första året och sedan 25 kr.

1904 blev hans syster 23-åriga Emelie skjuten på mejeriet i Röinge. Läs Arons berättelse.



Det sjöngs och spelades mycket. Många i släkten var musikaliska. Karl-Petter spelade dragspel. Ibland till dans vid någon vägkrök. Han var också med i Godtemplarföreningen, Skedala Hemfrid som ju också ordnade dans för ungdomarna i byn. Med i den föreningen var också en av grannflickorna på Fransborg nämligen Selma Andersson, hans blivande fru.

Aron och Karl-Petter kom mycket bra överens. Hjälpte alltid varandra. Karl-Petter vände sig hellre till sin bror än till sin svärfar Lill-Anders Svensson. Lill-Anders tyckte inte Karl-Petter var värd något som inte var lantbrukare utan kallade honom ”Rallaren”.



Fredsborg 1909

När Karl-Petter skulle gifta sig 1913 lät Aron stycka av ett tunnland mark som han sålde till Karl-Petter och där byggdes Karlsfrid. Teljander Jönsson byggde huset. Aron körde sten från ån, trä från Skedalshed och med hjälp av John Eriksson tegel till skorstenen från Slottsmöllan. Aron och Karl Persson grävde källaren. Tack vare all hjälp kunde Karl-Petter fortsätta arbeta på järnvägen. Pengar behövdes. Han hade fått löfte om ett egnahemslån men det dröjde så Aron utfärdade en växel på 2000 kr som Karl-Petter kunde belåna i banken så att han kunde betala Teljander. När han sedan fick lånet kunde han lösa växeln. Man tyckte huset var modernt trots att det saknade vatten och avlopp inne och att det också saknade el. Man hade också byggt ett uthus som innehöll ett brygghus med cementgolv, inmurad tvättgryta och bakugn av tegel. Sedan följde vedbod, svinstia, höns hus och längst ut på hörnet utedasset.

Karl-Petter gifte sig 1913-09-06 med Selma Andersson f. 1884 på Öen, Tofta i Snöstorp. Hennes föräldrar var Anders (Lill-Anders) Svensson född på Öen och Petronella (Pilla) Larsdotter född i Snöstorp nr 8.

De fick fem barn, Torsten f. 1913, Gustav f. 1915, Lilly f. 1917, Elsa f. 1920 och Kerstin f. 1923.

1912 hade Arons mor Petronella drabbats av en stroke. När sedan kriget var slut drabbades världen av Spanska sjukan (en influensa). Alla hos Arons blev sjuka och Petronella dog 1920 i sviterna efter den. Konstigt nog blev ingen sjuk på Karlsfrid.



**Karlsfrid 1922**





### Brogård 1922

1927 fick den 14 årige Torsten bli dräng hos John o Klara. Han var där till 1934. Han fick bo i ett litet ouppvämt rum i ladugården. Och lite senare började Gustav som dräng hos Aron. Där var också kusinerna på Skogsled och hjälpte till som pigor och drängar i olika omgångar.

1929 fick Selma cancer och blev opererad på Lunds lasarett. Tyvärr levde hon bara 3 månader till och i oktober blev Karl-Petter ensam med fem barn 6,9,12,14 och 16 år gamla.

Han anställde då en hushållerska Jenny Winberg och när hon gifte sig kom en ny från Bassarås som hette Helfrid.

1929 började också den stora världsdepressionen. 1932 inträffade Kreugerkrachen. Livet i Skedala blev besvärligt.

1933 var Karl-Petter sjuk i flera omgångar. På hösten råkade han ut för ett olycksfall och fick ligga på lasarettet ganska länge. Sedan fick han operera bort en polyp i näsan så nästan hela vintern gick innan han kunde börja arbeta igen. På våren 1934 hade han otur igen. Han höll på att tjära taket på ett av HBJ:s förråd när han föll ner och hamnade på en tunna så illa att han bröt tre revben och när han sedan börjad arbeta fick han lunginflammation. Efter flera försök att återgå till arbetet kom han till lasarettet där de konstaterade att han hade vatten i lungsäcken. Han hade gått så länge med det att hjärtat tagit skada. Han fick ligga kvar ett bra tag och fick sedan gå hemma och vara sjukskriven. Tillslut orkade inte hjärtat längre och den 6 juni 1935 dog Karl-Petter endast 51 år gammal Karl-Petter var en mycket rejäl, snäll och omtänksam person som alla talat väl om.

När Karl-Petter dog tyckte Torsten som då fick ett säsongarbete som banarbetare vid HBJ att man skulle klara sig utan hushållerska. Han hade ju en liten lön och Lilly hade fått skiftjobb på Järnvägsrestaurangen i Halmstad och kom hem varannan dag. (Varannan dag bodde hon i ett rum med pentry ovanför restaurangen). Gustav tog värvning på tre år vid Ing 2 i Eksjö. Så det blev 15 åriga Elsas lott att sköta hushållet och hålla reda på lillasyster Kerstin.

### **Torsten Bengtsson f. 1913**

f. 1913-11-23 på Karlsfrid, Skedalshed i Snöstorp. Han tillverkades innan hans föräldrar var gifta. Det var väl viktigare att få Karlsfrid färdigt innan Torsten föddes än att gifta sig. Han har själv skrivit ner minnen ur sitt liv. Läs detta på vår hemsida [www.stallberget.se](http://www.stallberget.se).

Torsten gifte sig 1939-12-16 med Elsa Vahlqvist f. 1918 i Långaryd. De fick tre barn. Göte f.1941, Bertil f. 1945 och Åke f. 1954.



**Karlsfrid**



### **Göte Bengtsson f. 1941**

f. 1941-03-25 i Hultsfred tre meter från jrnvågsspåret. Göte gifte sig 1964-07-25 med Eva Sjöberg f. 1943 i Västra Skrävlinge i Malmö. De fick två barn, Jörgen f 1968 och Erik f 1971.

Om jag får leva och ha hälsan kommer det lite minnen från mitt liv också så småningom.



### **Götes födelseplats i Gamla Stationshuset i Hultsfred**

### **Erik Bengtsson f. 1971**

f. 1971-02-13 i Eksjö när vi bodde på Katrinelundsgatan 5. Erik och hans sambo Paola Alfiero, född 1969 i Hallstahammar, har fått två barn. Isabella och Leo. Förhoppningsvis kommer denna sida att så småningom fyllas med minnen från Eriks och Jörgens liv.



**Jörgen och Erik**

## Katrinelundsgatan 5 i Eksjö



**Leo Alfiero f. 2005**  
f. 2005-11-06 i Sundbyberg



**Isabella**

**Göte**

**Leo**